

# *Till KUBA med Solidaritetsbrigad*



Bästa sättet att lära känna Kuba:  
Upplev arbetsglädjen och entusiasmen,  
den varma mänskliga atmosfären  
sången, musiken, dansen ...

Det blir ditt livs upplevelse!

**Svensk-Kubanska Föreningen - [www.svensk-kubanska.se](http://www.svensk-kubanska.se)**



## Att läsa om Kuba:

**KUBA** Svensk-Kubanska Föreningens tidskrift. 4 nr/år. Mångsidiga reportage och senaste nytt om Kuba.

**KUBA har USA inte lyckats kuva – Om USA:s blockad.** Aktuell bok om hur Kuba försvarar sig och utvecklar sitt samhälle trots USA:s fiendtligheter.

**Hälsa åt alla** Svensk-Kubanska Föreningens bok om Kubas hälsovård och insatser för hälsovård i andra tredje världen länder.

**Kuba – en annan värld är möjlig** Svensk-Kubanska Föreningens bok som ger inblickar i politik och samhällsliv.

**www.svensk-kubanska.se**

Mycket att läsa om Kuba på hemsidan

**Första klass reseguider CUBA** En mycket bra guidebok med många foton, teckningar, kartor: Geografi, historia, religion, kultur, praktiska råd, logi, matställen osv.

**Upproret** Om kampen mot diktatorn Batista, och **Äventyraren**, två ungdomsböcker av Sven Wernström. Ett kapitel i Äventyraren handlar om brigaden.

Tidskriften KUBA ingår i Svensk-Kubanska Föreningens medlemsavgift och man kan också prenumerera separat. Späckad med senaste informationen om Kuba. Tidskriften trycks nu i färg och utkommer med fyra nummer per år. Ibland finns reportage från den senaste brigaden.

## Hur blir man brigadör?

För att delta i brigaden ska du vara medlem i Svensk-Kubanska Föreningen. Se föreningens hemsida [www.svensk.kubanska.se](http://www.svensk.kubanska.se) - "Bli medlem".

Det är bra att ha vissa förkunskaper om Kuba. Läs om föreningens Kuba-böcker på hemsidan - "Kubabutiken". Ju bättre du är förberedd, ju bättre utbyte får du.

Det är inte nödvändigt att tala spanska, men mycket bra om man förstår engelska. Föreläsningar som hålls på brigadlägret simultantolkas till engelska, och de kubanska ungdomarna som arbetar med brigaden kan tala engelska. Vi i den svenska gruppen hjälps åt med språket.

## SVENSK-KUBANSKA FÖRENINGEN

Kansli och besöksadress: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm Tel: 08-31 95 30

E-post: [info@svensk-kubanska.se](mailto:info@svensk-kubanska.se) Hemsida: [www.svensk-kubanska.se](http://www.svensk-kubanska.se) PlusGiro: 40 54 11-0

*Svensk-Kubanska Föreningen* bildades den 24 november 1966 och har idag lokalorganisationer och grupper runtom i Sverige med en bred verksamhet; kultur, föredrag, studiecirklar, kubaresor, gäster från Kuba m.m. Föreningen är partipolitiskt obunden.

Välkommen att kontakta oss för mer information om föreningen, om medlemskap och om hur du kommer med på en brigad till Kuba.

# Till KUBA med Solidaritetsbrigad

## Så började det ...

Den 1 januari 1969, på revolutionens 10-årsdag, höll Fidel Castro tal i Havanna. Han talade om revolutionens framgångar och svårigheter och uppmanade folket att tillsammans arbeta hårt för att höja sockerproduktionen.

Bland dem som lyssnade på talet fanns en grupp ungdomar från USA som inte accepterade sitt hemlands fientliga Kuba-politik. Hos dem föddes tanken att bidra till uppbyggnadsarbetet. Fidel inbjöd dem att delta i årets sockerskörd. Det blev den första solidaritetsbrigaden.

Brigadörerna från USA arbetade tillsammans med en grupp från Vietnam. Samtidigt kom ett flottbesök från Sovjet, och gästerna från fartygen deltog också i skörden.

Erfarenheterna var så givande, både för brigadörer och kubaner, att nya brigader började förberedas omedelbart. Svensk-Kubanska Föreningen har deltagit i brigaderna sedan 1970.

*Los Naranjos* är en by som ligger några mil väster om Havanna. Byn började byggas 1971 av brigader med deltagare från hela världen; USA, Latinamerika och Europa. I byn uppfördes 300 bostäder, skola, daghem, sjukstuga och butiker. Läs artikeln i Tidskriften Kuba nr 1-2012: *Tillbaka till Los Naranjos* av Birgitta Israelsson som var brigadör 1973.

1975-1980 var brigadernas nya projekt att bygga bostäder till arbetare på textilfabriken Ariguanabo. 1985 var det byggnadsrestaurering inne i Gamla Havanna. En annan brigad var med om att bygga en högstadieskola. 1991 års brigad byggde nya sovsalar på själva brigadlägret Julio Antonio Mella.

Senare under 1990-talet och nu på 2000-talet har arbetsuppgifterna till största delen varit olika slags jordbruksarbete. Det kan vara skörd av frukt eller rensnings- och gallringsarbete.



Till Kuba med Solidaritetsbrigad

## Möt brigaddeltagare från många länder

Solidaritetsbrigaden åker till Kuba tre gånger om året; Sommar, vinter och Första Maj. Vinterbrigaden har deltagare från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Irland och Storbritannien. Sommarbrigaden är för hela Europa; *Brigada Europea*. Första maj-brigaden har deltagare från hela världen. Denna brigad får uppleva den stora demonstrationen i Havanna på Första Maj.

På Kuba organiseras brigaderna av ICAP - *Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos* - Kubanska Institutet för vänskap med folken. Brigaderna ger sina deltagare en unik chans att verkligen lära känna Kuba. Att åka till Kuba och arbeta i en brigad är en solidaritetshandling och ett viktigt sätt att visa vänskap med Kuba.

Brigadörerna får många nya erfarenheter och kunskaper. De visar fotografier för arbetskamrater, vänner och släkt när de kommer hem. Brigaden är en stark inspirationskälla i solidaritetsarbetet för Kuba.

## Brigadlägret Julio Antonio Mella

Brigaden har sitt logi på *Campamento Internacional Julio Antonio Mella* nära byn Caimito ca fyra mil sydväst om Havanna. Lägret är som ett miniatyr-samhälle med enkla hus med 6-bädds sovrum, samlingslokal, matsal och kök, TV-rum, litet bibliotek m.m. Lägret har en internetsal med ett antal datorer, en stor utomhusscen, en bar under ett skärmtak och en liten trädgård med planteringar. Där finns också en affär där du kan köpa hygienartiklar, godis, böcker och en hel del souvenirer.

Strax intill ligger Mangolunden med stenbänkar och bord under stora skuggande träd. Där samlas deltagarna till gruppmöten och diskussioner.

På lägrets läkarmottagning, kan man få hjälp om man har oturen att bli sjuk. Om det skulle vara allvarligt ordnas transport till ett sjukhus i Havanna. Ambulans finns på lägret.

## Arbete i jordbruk

Arbetsveckan är fyra förmiddagar, vi arbetar innan solen blir för het. Det kan bli upp till åtta förmiddagar, eftersom vi är på rundresa mot slutet av brigaden. Så här kan din arbetsdag se ut:

Du vaknar innan solen går upp av att högtalarna skallrar fram ljudet av en galande tupp. Därefter följer den kända låten *Guantanamera* och några andra kubanska sånger följda av nyheter på spanska. Du skyndar dig till tvättrummet. På med arbetskläderna. Med vattenflaskan och arbetshandskarna i nyporna strömmar alla till matsalen för att äta frukost. Klockan är

inte mycket mer än sex. Sen är det dags att samlas vid utomhusscenen för en genomgång av dagens arbete och uppdelning i grupper för de olika arbetsplatserna.

När solen går upp skramlar alla bussarna ut från lägret i en lång karavan. På arbetsplatsen får du kanske gräva diken, plocka sten, rensa ogräs mellan socker-rörspantor eller fruktträd, skörda frukt eller svarta bönor ... Kubanerna hjälper dig och dina kamrater till-rätta. Ganska snart blir det varmt, och svetten lackar. Men du får arbeta i en takt som passar dig, och du gör så gott du kan. Kanske blir du förvånad att du orkar så mycket som du gör!

Innan du vet ordet av är det dags för en paus. Då sitter ni alla på någon skuggig plats och kopplar av. Stämningen är kamratlig och entusiastisk. Det är nu, mitt under arbetet, som du får vänner, kanske för livet, både bland kubanerna och de europeiska brigadörerna.

Hela brigaden kan bestå av upp till 200 deltagare. Om ytterligare europeiska länder är med, kan det bli ännu fler. Dessa delas upp i ett antal olika stora grupper, beroende på arbetsplatsens behov. Oftast har man tillfälle att pröva olika sorters arbete och växla arbetskamrater om man vill.

Med varje grupp följer några speciellt utvalda kubanska ungdomar. Att delta i någon internationell brigad ingår som en del i deras utbildning, som ofta kan vara inriktad på framtida arbetsuppgifter i internationella sammanhang. De kan också tala engelska, och tjänstgör som tolkar i olika sammanhang under lägertiden.

## Studiebesök och föreläsningar

När vi inte har arbetspass blir det högtintressanta studiebesök, utflykter eller föreläsningar.

Varje brigadör har chans att följa med på flera olika studiebesök. En del av studiebesöken sker i mindre grupper till vilka man får sätta upp sig på listor. Man kan välja bland olika besök beroende på intresse: Fabriker, jordbruk, skolor, daghem, sjukhus, museer.

Under veckorna på lägret kommer flera kubanska föreläsare som är sakkunniga på olika samhällsområden. Ofta är föreläsarna ledande representanter för olika organisationer och myndigheter. Det kan vara föreläsningar om utbildningssystemet, hälso- och sjukvården, samhällsplanering, bostadsbyggandet, Latinamerikas historia, Kubas utrikespolitik, den kubanska kulturen och mycket annat.

## Fritid och avkoppling

Brigadprogrammet har också lediga dagar som kan ägnas helt åt bad och avkoppling vid havet. Då åker hela brigaden ut till en skön sandstrand där man kan bada och sola hela dan. När det är dags för lunch delar man ut mat och dricka och så blir det pic-nic på stranden i skuggan av svajande palmer. Andra lediga dagar ägnas åt Havanna. Kanske blir det en bussrundtur med guide. Du får tillfällena att uppleva stan på egen hand,



## Vem var Julio Antonio Mella?

Lägret är uppkallat efter en av den kubanska historiens mest kända gestalter, *Julio Antonio Mella*. Hans byst står vid lägrets entré och varje brigad deltar i en ceremoni och lägger en krans vid bysten.

Julio Antonio Mella ledde den anti-imperialistiska studentrörelsen som växte fram på Kuba i början av 1920-talet. Han deltog i grundandet av Universitetsstudenternas Förbund, FEU, och Folkuniversitetet José Martí, där mer än 500 arbetare deltog i regelbunden undervisning. 1925 grundade han Kubas Kommunistiska Parti. Julio Antonio Mella blev en symbol för kampen mellan arbetarna och de radikala studenterna, och också för den anti-imperialistiska kampen.

Under diktatorn Machados regim utsattes de radikala arbetarna och studenterna för svåra förföljelser. I november 1925 fängslades Julio Antonio Mella och FEU förbjöds. Mella frigavs efter en lång hungerstrejk och en omfattande solidaritetsrörelse. Han tvingades fly till Mexiko, men där mördades han av Machados agenter i juni 1929.

Idag hedras Mellas gärning på Kuba, och att det är han som har fått ge namn åt det internationella brigadlägret, visar vad brigadrörelsen representerar: enheten mellan arbetare och studenter, liksom mellan praktiskt arbete och studier, anti-imperialism, internationalism och solidaritet.

flanera på strandgatan Malecon, handla souvenirer i Gamla Havannas historiska kvarter, eller kanske bara sitta och njuta av en härlig glass på Copelia, det stora glasspalatset. Det brukar ordnas några tillval till programmet mot erläggande av en måttlig avgift. T.ex en extra badresa eller ett besök på *Tropicana*, Havannas internationellt kända nattklubsvarité.

Fritid har vi också på lägret. Vissa kvällar bjuds det på underhållning i form av sång, musik och dans med kända kubanska artister. Ibland visas kubansk film. Det är både dokumentära filmer och spelfilmer. Alla är av hög kvalitet och ger fina inblickar i landets historia och samhälle.

En kväll på lägret är det Internationell Kulturfest. Då får de olika ländernas brigadörer visa upp den egna kulturen i sång, musik, sketcher m.m. Spelar du något instrument, som flöjt eller gitarr som är lätt att ta med sig? Var säker på att det blir uppskattat!

## De sista dagarna

Nu kommer det stora äventyret! Med buss eller tåg åker hela brigaden iväg från lägret. Under några dygn kommer vi ut till någon av Kubas provinser, där vi besöker många historiskt och kulturellt intressanta platser och får stora naturupplevelser. Resmålen är olika från år till år.

Det händer ofta att sommarbrigadens sista vecka sammanfaller med tiden kring 26 juli, den dag då minnet av anfallet mot Moncada-kasernen i Santiago de Cuba 1953 - *Nationella Upprordsdagen* - firas över hela Kuba. Brigaden 1991 vakade in dagen, inbjuden av CDR-kommittéerna, och deltog sedan i massmötet i Matanzas på själva 26:e juli, där inte bara Fidel talade utan också ANC-ledaren Nelson Mandela. Ett historiskt ögonblick!

Första maj-brigaden 2011 reste till Playa Girón med anledning av 50-årsminnet av segern vid Grisbukten 1961.

Under vinterbrigaden infaller Revolutionsdagen den 1 januari; också detta en dag som firas i hela landet.



*Man bor i 6-bäddsrum med utgång direkt till lägrets parklandskap*



*Stämningen i matsalen är god när man är hungrig*



*En fanfar för brigaden!*



*Föreläsningssalen i lägret*



*Havannas strandgata Malecon i skymningen*



*Studiebesök på ett daghem som avslutas med dans*



*Lär känna brigadörer från många olika länder*

Bertil Olsson från Sundsvall deltog i 2011 års Första maj-brigad på Kuba. Här följer hans reportage:

## Första maj-brigaden från hela världen

Över 200 deltagare från 27 länder slöt upp i årets Första maj-brigad på Kuba. Av de brigader som Vänskapsförbundet ICAP tar emot under året på det internationella brigadlägret utanför Havanna, är Första maj-brigaden den mest internationella, med deltagare från alla kontinenter.

Vi som varit på brigad tidigare, kunde konstatera att komforten på lägret har förbättrats: man bor bara sex personer i varje rum istället för åtta som tidigare, det finns fläktar i varje rum som svalkar och håller myggen borta, och transporter sker numera i moderna bussar med luftkonditionering. Ett internetrum med fem datorer håller öppet några timmar varje kväll.

Vi arbetade med att rensa ogräs på en planskola för bl.a. avocado. Vi fick också plantera yuca. Det görs genom att hacka yucastammar i småbitar som läggs på marken och täcks med lite jord. Några fick hjälpa till med arbete på själva brigadlägret.

Programmet var innehållsrikt och varierat: intressanta föreläsningar och studiebesök, ett känslösamt besök av anhöriga till de Fem, möte med agenter som varit infiltrerade bland "dissidenterna", t ex Carlos Serpa (se tidskriften Kuba nr 2/2011). Vi bjöds också på en konsert av Sara Gonzalez, som skrivit den berömda sången "La victoria" om segern över USAs legoarmé i Grisbukten april 1961.

50-årsminnet av segern vid Grisbuktsinvasionen uppmärksammades på många sätt, framför allt med en mäktig militärparad och demonstration i Havanna den 16 april, där några av oss brigadister som kommit i förväg till Kuba kunde delta.

I brigadprogrammet ingick en resa till Playa Girón, där de hårdaste striderna ägde rum. Vi bodde tre nätter på Hotel Playa Girón, och hann med ett besök på bl. a. krigsmuséet, en lokal vårdcentral, och en trevlig fest hos en CDR-kommitté. På återresan till brigadlägret besökte vi Santa Clara med Che-mausoléet och det



*Brigaden arbetar på en planskola*

berömda pansartåget från slutstriderna i december 1958.

Den mest fantastiska av alla upplevelser under brigaden var förstås Första Maj-firandet i Havanna. Väckning halv fyra på morgonen för frukost och transport in till Revolutionstorget för att se på demonstrationen. Halv åtta, när solen började värma så där lagom, drog den igång, och en bred flod av demonstranter passerade under mer än en timmes tid. Förutom plakat till stöd för revolutionen och kongressens beslut, syntes många plakat om de Fem hjältarna. Vilken stämning! Finns någon annanstans i världen ett sådant Första maj-firande som det i Havanna?

Unga Norea Tegnér från Lund deltog i brigaden tillsammans med sin mamma. Norea tyckte att brigaden var det bästa hon upplevt, och att det var fint att träffa ungdomar från andra länder som tänkte precis som hon.

Den 2 maj reste ett fyrtiotal brigadister i buss den långa vägen till Guantánamoprovinsen längst österut, för att delta i ett internationellt seminarium mot USAs militärbas. Seminariet leddes av María do Socorro, ordförande i Världsfredsrådet. 85 delegater från 36 länder antog en slutdeklaration där man krävde att USA stänger basen och lämnar området, avbryter den ekonomiska blockaden mot Kuba och frisläpper de Fem. Deklarationen fördömde den världshärskarpolitik som förs av Obama och hyckleriet om "humanitära aktioner" med godkännande av FN som blivit ett redskap för imperialismen.

Övriga brigadister deltog den 2 maj i det traditionella solidaritetsmötet i *Palacio de las Convenciones*, där Nationalförsamlingen sammanträder, och där Kommunistpartiet nyligen hade sin kongress med 1000 delegater. Nu samlades här c:a 900 fackrepresentanter och brigadister från hela världen för att uttrycka sin solidaritet med den kubanska revolutionen.

Och just denna solidaritet med Kuba och den respekt för den kubanska revolutionen som alla utländska gäster visade, är nog det dominerande intrycket från denna Kubaresa. En varm rekommendation till alla Kubavänner och antiimperialister: om ni inte åker med Europeiska Brigaden i juli eller Nordiska Brigaden i december, satsa då på nästa års Första-majbrigad!